

Alle goeds voor 2012 toegewenst namens de directie en de kinderen van het Kinderhuis in Bodzewo en de Stichting Kinderhuis Bodzewo.

GEDANE ZAKEN....

Sinds het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief is er veel gebeurd en veel gedaan. Ieder jaar nemen we ons voor minder ritten te maken door alleen de allernoodzakelijkste hulp te bieden, en ieder jaar blijkt dat ons voornemen niet haalbaar is. Verderop in de Nieuwsbrief kunt U lezen wat er aan "normaal" werk en wat er aan extra werk gedaan is. Hopelijk zult u na het lezen van de artikelen ook overtuigd zijn dat de hulp nog steeds noodzakelijk is, en ons ook het komend jaar ondersteunen door het schenken van goederen en de financiële middelen om de hulp te kunnen continueren. Zonder uw hulp is het voor ons onmogelijk de hulp voort te zetten, dus dank aan allen die het ons mogelijk gemaakt hebben de bus te onderhouden, de ritten te bekostigen, de kinderen van kleding en voeding te voorzien, gehandicapten en ernstig zieke mensen van de nodige medische hulpmiddelen te voorzien, en nog veel meer... Het boekjaar van de Stichting is "zoals gewoonlijk" met een negatief saldo afgesloten. Het wordt steeds moeilijker door te gaan, maar zijn te weinig inkomsten een juiste reden om te stoppen? Wiens welzijn is belangrijker?

IN DIT NUMMER

Verantwoording hulp.....	2
Artikel	2
Bezoek aan Kinderhuis	3
Budget Kinderhuis 2012.....	4
Hoe komen we aan spullen.....	4
Een hele ervaring.....	5
Op zoek naar.....	6

INTERESSANTE INFORMATIE

- Zonder uw hulp lukt het echt niet.
- Mag het ietsje minder zijn?
- Leef ik voor mezelf, of ben ik deel van de samenleving?
- Geef hier interessante informatie.



VERANTWOORDING HULP:

De bus heeft dit jaar ruim 40.000 km afgelegd om alles op te halen en naar Bodzewo te brengen. De bus is ook de grootste kostenpost voor de Stichting: aan onderhoud, vaste lasten (verz.+ wegenbelasting) en reparaties waren we in 2011 ruim € 7200,— kwijt. Aan brandstof was dat ruim € 6000,— . Een aanzienlijke kostenpost en aanzienlijk meer dan er aan sponsoring binnenkomt. Desondanks kies ik er niet voor om te stoppen, al zou het financieel een stuk verstandiger zijn. Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft, luidt de gezegde, maar wie meer geeft dan hij heeft, komt niet aan leven toe is mijn ervaring.

Dank aan alle mensen die het mogelijk gemaakt hebben dit jaar alles te kunnen doen en ook dank aan de mensen die het voortzetten van het werk volgend jaar veilig gesteld hebben. Voor 2012 zijn de verzekeringskosten en de wegenbelasting voor rekening van Progress Hearing. Dank voor deze geweldige ondersteuning!

'Iedere cent die gedoneerd wordt, wordt gebruikt voor het goede doel. We doen veel met veel te weinig geld.'

Datum ritten

2012

- 22 januari i.v.m. Maatschappelijke Stage
- 1 maart Voorjaarsrit
- 21 april Paasrit
- 2 mei materiaalrit Maatschappelijke Stage
- 20 mei –26 mei Maatschappelijke Stage
- 4 juli Zomerrit

EXTRA AKTIVITEITEN 2011

Van de ABN-AMRO , Trias, VGZ en de Springergroep hebben we kantoormeubilair gekregen. Een deel hiervan is naar de school in Bodzewo gegaan, naar het Kinderhuis en naar andere instellingen/projecten.

Van het Stedelijk Dalton Lyceum hebben we 80 computersystemen ontvangen voor het Kinderhuis en de school.

Dankzij de Maatschappelijke Stage van het Stedelijk Dalton Lyceum zijn bijna alle bedden en de huiskamertafels en stoelen in het Kinderhuis vervangen, is er een groentetuin aangelegd en is een gedeelte van de tuin van planten voorzien De laatste bedden krijgen ze dit jaar!

De PCPR hebben we kunnen voorzien van rollators, rolstoelen, bedden, computers voor scholieren, kleding, medische hulpmiddelen. Deze hebben we o.a. gekregen van de Meandergroep in Wolvega en de Stichting Sint Jacob in Haarlem. In Deecember heft de PCPR 6 nieuwe latoppen ontvangen van PQR uit de Meern voor gehandicapten.

Van diverse sponsors hebben we meubels en ander huisraad ontvangen voor kinderen die op zichzelf gingen wonen.

In Oktober hebben we een voedselactie op touw gezet om het Kinderhuis de winter door te helpen. Het budget was op. Er is een bus vol voeding naar het Kinderhuis gegaan. Dat niet alleen, ook de van het Trias gekregen stoomoven en andere apparatuur is naar het Kinderhuis gegaan.

Tenslotte hebben kinderen van het Stedelijk Dalton Lyceum de kinderen van het Kinderhuis een onvergetelijk Sinterklaasfeest gegeven door alle cadeaus , die in de loop van het jaar gespaard zijn, in te pakken .

Dat dit gezorgd heft dat er extra ritten gemaakt moesten worden, is duidelijk. Zonder bus redden we het niet.



Sponsorrit met Peter en Marco in Oktober

BEZOEK AAN KINDERHUIS MET SPONSORS

Vrijdag 7 oktober was het dan zo ver. Na al een aantal jaar betrokken te zijn bij het kinderkuis vertrokken we dan richting het Poolse Bodzewo. Veel verhalen gehoord, maar er nog nooit geweest. Heel nieuwsgierig hoe het er zou zijn.

10.00 uur: vertrek vanuit het prachtige Sleeuwijk, met een personenauto vol. Martin met zijn vrachtwagen hadden een aantal uur voorsprong op ons. Maar vol goede moed en positieve gedachte over een gemiddelde snelheid zou dat geen probleem mogen zijn.

19.00 uur: Poolse Grens. Het was een beetje druk op de weg. Onderweg wel genoten van een prachtige zonsopgang aan de Oder, maar inmiddels is het echt donker en ... is de snelweg afgesloten. We rijden nog maar even een stukje. Na een korte stop en een hapje besluiten we verder te rijden. Inmiddels rijden we al geruime tijd lokaal en vertrouwen volledig op onze navigatie. Maar even gebeld met Martin dat het een beetje later wordt.

23.30 uur: We komen in de buurt en zijn aan de laatste kilometers bezig. Martin aan de telefoon of het allemaal goed gaat. Ja prima. Komen eraan.

00.15 uur: Navigatie meldt: Bestemming bereikt. Oh ja waar dan ...? We staan in de middle of .. met voor ons een groot kruisbeeld. Even opnieuw instellen, misschien ook een beetje van slag na zo'n ritje. Blokje gereden: Bestemming bereikt. Weer dat beeld voor de bumper. Bellen.

00.30 uur: Met de laatste instructies van Martin: Bestemming bereikt en ... wat slaapt dat bed lekker.

Zaterdag met alles en iedereen kennis gemaakt. Er is in de afgelopen jaren al veel steun en hulp geleverd. Echter is er nog steeds heel veel te doen. Het is een feest van herkenning van meubelen en andere artikelen. In de ochtend met Karolina op stap in de omgeving. Wat een mooie natuur. 's middags de Vrachtwagen uitgeladen met het absoluut nodige proviand om het kinderkuis de winter door te helpen. Wat een blijdschap en vreugde. Daarna de personenauto met ook allerlei handige items en voor alle kinderen een heel leuk cadeaupakket. Met dank aan zorgverzekeraar UVIT en Holland Farma. 's avonds met de kinderen allerlei spelletjes gedaan. En competitie tafeltennis. Wat zijn die kids goed.

06.30 uur: Zondagmorgen. Dat was een kort nachtje. Even inpakken, broodje eten en weet op pad naar Nederland. In alle stilte vertrokken. Even met de bus opgereden, maar al snel verliezen we elkaar uit het oog.

18.00 uur: Terug in Sleeuwijk. Onderweg veel nagepraat. Wat indrukwekkend. Er is nog heel veel te doen. Wat willen we nog doen en in welke volgorde, hoe te financieren etc.. Een ding is heel duidelijk:

Zonder steun vanuit Nederland gaat dit kinderkuis het niet redden!!

Peter Vegt, Marco van Rijn

Wilt U ook het kinderkuis bezoeken?

Pasen vieren in Bodzewo!

Zowel de directie als de kinderen vinden het leuk als de mensen die vanuit Nederland hun helpen en hun daardoor een menswaardiger bestaan geven, te ontmoeten. Ieder jaar is het met Pasen mogelijk een bezoek te brengen aan het Kinderhuis.

Wilt U mee?

Opgave voor 1 april. De kosten van de rit moeten door de deelnemers zelf betaald worden. Slapen doen we in het kinderkuis





PLANNEN VOOR HET KOMEND JAAR:

Hieronder staan de geplande activiteiten voor 2012. Of alles uitgevoerd wordt, is afhankelijk van sponsoring.

- januari: besprekingen Maatschappelijke Stage in Bodzewo,

Transport medische hulpmiddelen voor de PCPR

Sponsorrit met Pasen

Vakantie kinderen

Voedselactie (vanaf augustus)

Sinterklaas cadeaus "vinden"

Maatschappelijke Stage



BUDGET VAN HET KINDERHUIS VOOR 2012

De Poolse overheid heeft het kinderkuis op het budget van 2012 gekort met omgerekend zo'n € 20.000,—! Het vierde jaar in rij dat ze gekort worden. Het kinderkuis heeft nu €1,06 per kind per dag te besteden aan voeding en andere middelen. Kleding hebben ze de afgelopen jaren niet of nauwelijks hoeven kopen door onze hulp. Het komend jaar zijn ze nog afhankelijker van sponsoring. Het afgelopen jaar hebben we in oktober een voedsel actie gehouden. Dit jaar zal dit eerder moeten gebeuren: na de zomervakantie! Het hoofdbestanddeel van de spullen die wij brengen zal dus dit jaar moeten bestaan uit kleding, schoeisel, eten, lichaamsverzorgingsmiddelen en schoonmaakmiddelen. Karolina heeft aangegeven dat er geen budget zal zijn voor onderhoud, vervanging, kantoorkosten, uitstapjes. Hopelijk vallen er geen ontslagen, zoals bij het huis voor geestelijk gehandicapten, die wij ook ondersteunen.

HOE KOMEN WE AAN DE SPULLEN?

Wereld Armoede dag (Piazza centrum, Gorinchem) 17-10-2011

Van de Gemeente Gorinchem kregen we de gelegenheid ons als kleinschalige lokale hulporganisatie te profileren. Tja en wat doe je dan en hoe pak je dat aan. We stonden samen met nog 6 andere lokale organisaties en een kraampje werd bemand door Amnesty. Sommigen deden iets met lekkere hapjes, anderen weer met een prijsvraag of iets dergelijks. Het ging hier uiteraard in eerste instantie om het werk van de Stichting onder de aandacht te brengen van het winkelend publiek. Maar het leek ons leuk om van de nood een deugd te maken en te proberen er ook in materiële zin iets aan over te houden. We hebben daartoe bij de ingang van de beide supermarkten mensen gevraagd een extra artikel te willen kopen en dit dan later in te komen leveren bij ons kraampje. Het kraampje was leuk ingericht als informatiestand en iedereen die wat kwam brengen kreeg van Maciej de laatste nieuwsbrief overhandigd. Ook kon hij de mensen mooi vertellen over het feit dat hij zelf in het kinderkuis heeft gewoond. We begonnen met het vullen van een big shopper boodschappentas, maar al snel moest worden uitgeweken naar een boodschappenkarretje van een van de supermarkten. Het werd een doorslaand succes, want laat in de middag waren het drie volle boodschappenkarren met een kop erop! Van koffie en thee tot toilet-papier en van shampoo tot chocoladepasta en pindakaas. En wij waren niet alleen moe maar voldaan; we hadden gewoon een kei-leuke dag gehad ook nog! Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.

Ada en Ank

EEN HÉLE ERVARING, ZO'N RIT...

In het depot van de instelling waar ik werk, staan rollators en rolstoelen die wij niet meer gebruiken. Wat er mee te doen?

Zoekend op het internet kwam ik stichtingen tegen die het vervoer van deze middelen naar het buitenland verzorgen. Ik heb er diverse gemaïld met de vraag of zij belangstelling voor deze middelen hadden.

De eerste enthousiaste mail die ik terug kreeg was van de Stichting Kinderhuis Bodzewo.

Zo is de bal gaan rollen.

In februari heb ik kennis gemaakt met Martin, samen hebben wij zijn auto volgeladen met de middelen die ik klaar had gemaakt voor Polen.

Martin is blij met al spullen die bruikbaar en netjes zijn. Hij zorgt ervoor dat het op de juiste /goede plaats terecht komt.

Naar aanleiding van het gesprek dat wij hadden over de middelen die wij niet meer inzetten en die in opslagruimtes staan te verpieteren, ben ik met mijn collega aan de slag gegaan om nog meer spullen te verzamelen.

Inmiddels werkt het door op het werk en meerdere mensen gaan het speelgoed en de kledingkast opruimen. De volgende lading voor Polen is zo ontstaan.

Een mail naar de ander kant van Nederland, Wolvega/Gorinchem is een fikse afstand

Op mijn opmerking dat ik wel een keer mee wil naar Bodzewo, om te zien waar de spullen terecht komen, blijkt dat ik in de herfstvakantie mee kan.

Wij ontmoeten elkaar in Hengelo waar ik in de auto van Martin/Majiec (pleegzoon) stap.

1000 kilometer moet er worden afgelegd en dat is een hele rit, 's Morgens ben ik om 7 uur vertrokken uit Steggerda en we waren om 22 uur in Bodzewo bij het kinderkuis.

Vier dagen Polen, hulpgoederen gebracht door de stichting Kinderhuis Bodzewo.

Omdat het al laat is worden wij de volgende dag hartelijk ontvangen, door de directrice (Karolina) van het kinderkuis,

Karolina heeft een pittig programma voor ons in elkaar gezet omdat wij deze keer langer blijven dan Martin normaal doet. Zo wil zij ons laten zien, wat er de middelen gebeurt

die zij niet gebruiken.

De goederen hebben we uitgeladen en in een kamer gezet, enkele middelen gaan nog naar een andere plek en die blijven in de Mercedes staan.

Daarna gaan we naar Gostyń om kennis te maken met de mensen van het district die de medische kant verzorgen. Deze voorzien 18000 Poolse mensen van medische zorg.

Deze mensen geven aan hoe belangrijk de middelen zijn die zij via de stichting krijgen, waardoor zij hulp kunnen bieden aan mensen die het nodig hebben.

In de namiddag zijn we weer terug in het kinderkuis waar Martin /wij een 30 tal winterjassen hebben uitgestald en de kinderen worden voorzien van een jas. Ze zijn er erg blij mee.

's avonds zijn Martin, Majiec en ondergetekende uitgenodigd voor het eten bij de directrice van Blijf van mijn lijf huis. Ontvangen met de Poolse gastvrijheid en heerlijk eten.

Donderdag gaan wij 2 elektrische bedden brengen naar een landhuis met lichamelijk / verstandelijk gehandicapten. Hartelijk ontvangen rondleiding en dan de bedden uitladen.

,s Middags naar het Blijf van mijn lijf huis waar wij een rondleiding kregen.

Wat erg opvalt bij deze reis is de enorme gastvrijheid, ondanks dat deze mensen het niet breed hebben (arm zijn), en de dankbaarheid die zij tonen, voor wat er voor hun gedaan wordt.

Zonder deze hulp vanuit de stichting zouden deze huizen niet kunnen bestaan, en komen de kinderen op straat te staan.

Ik heb gezien waar de middelen terecht komen en hoe ze onderling worden verdeeld.

Het doet mij erg veel plezier om te zien dat het goed is besteed en het sterkt je om verder te gaan met hulpacties waar dan ook.

Voor Martin heb ik diepe bewondering dat hij al meer als 15 jaar deze mensen op deze manier bijstaat. Ik hoop dat er nog vele ritten naar Bodzewo kunnen worden. Een financiële bijdrage om de ritten mogelijk te maken is van harte welkom.

Vriendelijke groeten Wiebert v d Linden



Bezoek PCPR Gostyń



Wie zijn wij?

Stichting Kinderhuis Bodzewo
bestaat inmiddels 15 jaar.

Wij bieden hulp aan:

Kinderhuis Bodzewo

PCPR Gostyń

Ongehuwde moeders

Bejaardenhuis

Geestelijk- en lichamelijk ge-
handicapten

Kinderen die op zichzelf gaan
wonen

Buurthuizen in de regio van het
Kinderhuis

OP ZOEK NAAR:

- Maand donateurs om alles te bekostigen
- Motor grasmaaier voor een niet egaal terrein (4000 m²)
- Glazen kweekkas (3 a 4 mtr lang)
- Vrijwilligers die willen helpen met het ophalen van de goederen en het laden van de bus
- Professionele geluidsinstallatie
- Aardappelschilmachine
- Voetbalschoenen in de maten 36 tot 46
- Schoenen in de maten 26 tot en met 47
- Schoonmaakmiddelen, toiletpapier, etc
- Print en kopieer papier

Stichting Kinderhuis Bodzewo
Van Hogendorpweg 119
4204 XP Gorinchem

Telefoonnr.: 0183-620090
E-mailadres:
martindebruijn@hetnet.nl



Wist U dat?

- ◇ De bankrekening van de Stichting bij de ING bank te Gouda loopt?
- ◇ Het nummer van de rekening 8765805 is?
- ◇ We het niet redden zonder donateurs?
- ◇ Onze hulp echt nog steeds nodig is?
- ◇ Wij nog een bestuurslid nodig hebben?
- ◇ Het leuk zou zijn de kinderen uit het Kinderhuis een vakantie in Nederland aan te bieden?
- ◇ Wie help om deze vakantie financieel haalbaar te maken?
- ◇ Wie weet een locatie?
- ◇ Wie willen helpen met de organisatie?
- ◇ Wij géén opslagruimte hebben, anders dan de bus?